

de kracht van...

NAJAAR 2022

VRIJWILLIGERS

**Vrijwilligerswerk
geeft je energie.**

Persoonlijke aandacht bij TMZ

Warme herinneringen aan natuurijs

Vrijwilligersgeluk zit in kleine dingen

wijkkracht
vrijwilligerswerk **Hengelo**

De kracht van.... vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is bijzonder werk. Vrijwilligers doen hun werk met passie en overgave. Veel Hengelose organisaties zoals sportverenigingen, natuur- zorg- cultuur- educatie en welzijnsorganisaties draaien op vrijwilligers. Dankzij vrijwilligers kunnen mensen elkaar ontmoeten, ontspannen en voor elkaar van betekenis zijn. Het is van groot belang voor onze samenleving.

Dit magazine wordt uitgebracht door Wijkkracht Vrijwilligerswerk Hengelo (voorheen Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo) en heeft inspirerende verhalen van vrijwilligers uit Hengelo verzameld. Het geeft een podium aan de bijzondere ervaringen van vrijwilligers. Tijdens de gesprekken hebben we prachtige verhalen gehoord en deze delen we graag.

De persoonlijke verhalen van vrijwilligers, bestuurders en organisaties tonen wat vrijwilligers beweegt en inspireert en dat het doen van vrijwilligerswerk verrijkt, dynamisch en betekenisvol is.

Veel leesplezier,

Team Wijkkracht Vrijwilligerswerk

Beste lezer,

Een van de redenen waarom ik zo van onze stad houd, is de actieve betrokkenheid en de saamhorigheid van de Hengeloërs. De talrijke verenigingen, evenementen en andere activiteiten zijn daar een goed voorbeeld van. De vele, super gemotiveerde vrijwilligers bij heel veel instellingen en activiteiten spelen daarbij een betekenisvolle rol. In vele vormen:

- **zij bieden een luisterend oor;**
- **steken waar nodig de handen uit de mouwen;**
- **nemen de tijd voor een praatje;**
- **bieden hulp waar professionele zorg niet toereikend is;**
- **houden verenigingen en wijkcentra draaiende;**
- **en nog zoveel meer...**

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Hengelo zou niet de mooie stad zijn die zij is zonder hun inzet. Maar liefst een derde deel van alle volwassen inwoners draagt als vrijwilliger bij aan een mooier en leefbaar Hengelo. Daar ben ik trots op en ik spreek graag mijn grote waardering daarover uit. Als gemeente vinden we het dan ook erg belangrijk om vrijwilligers en het vrijwilligerswerk goed te ondersteunen.

Met Wijkkracht Vrijwilligerswerk Hengelo hebben wij daarover goede afspraken gemaakt. Wij willen dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties elkaar goed kunnen vinden. Er is voor iedereen die dat wil passend vrijwilligerswerk beschikbaar. Op heel veel plekken in de stad is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers. Hengelo is een sterke en sociale stad. En dat moet in de toekomst ook zo blijven. Uw vrijwillige inzet is daarbij van grote betekenis.

Hoe en waar u daar een bijdrage in kunt leveren leest u in deze uitgave. Ik wens u veel leesplezier,

Marie-José Luttkholt

Wethouder Zorg en Welzijn
Gemeente Hengelo

Er is voor iedereen die dat wil passend vrijwilligerswerk beschikbaar.



G-voetbal mixt en matcht met Walking Football bij Achilles '12

Voor Wijkkracht Vrijwilligerswerk ging Jacky op de koffie bij Achilles'12 en sprak met vrijwilligers Ridzerd Elzinga en Otto Ijspeerd en voetballer Remco Damen. Zij vertellen over een bijzonder mixtoernooi bij hun club: G-voetbal en Walking Football (WF) kwamen samen op het veld. „Een heel andere ervaring, maar absoluut voor herhaling vatbaar.”

Hoe ziet de G-competitie eruit?

Ridzerd: „Het G-team werkt de competitiewedstrijden dit jaar onder andere in Enschede en Reutum af, maar het komt regelmatig voor dat we verder van huis moeten spelen. De KNVB deelt in en de schaalgrootte zorgt ervoor dat we niet altijd in Twente kunnen blijven. Dan wordt het speelgebied heel Overijssel en dat levert vervolgens vervoersproblemen op. Extra fijn is dat we binnen de vereniging een toernooi spelen met een andere voetbaltak, het WF-team.”

Remco: „Wij vinden het altijd leuk om wedstrijden en toernooien te spelen.”

Wat vond je van het mixtoernooi van het G-team en het WF-team?

Remco: „Een heel andere ervaring, maar absoluut voor herhaling vatbaar. We moesten qua balspel goed rekening houden met de oudere spelers van WF. De G-spelers kunnen er nog wel eens hard ingaan en de WF-spelers kunnen de bal precies in de voeten van een andere speler plaatsen. Dat is een groot verschil. Toch is deze ervaring zeker voor herhaling vatbaar, toernooitjes zijn altijd leuk.” Bij iedereen, dus ook bij G-voetballers, zit veel verschil in temperament: er zijn spelers die heetgebakerd zijn en bij het minste of geringste agressie in het veld kunnen brengen, klinkt het.

„Als leider en vrijwilliger moet je dat in goede banen kunnen leiden.”

Ridzerd: „Ik ben voorstander van het vaker mixen van de verschillende voetbaltakken. Het zou prachtig zijn om dit samen met het eerste zaterdagteam of eerste zondagteam te combineren. In het verleden is dat ook wel gebeurd en werden de G-teams iedere woensdag afwisselend door twee spelers van het tweede elftal getraind. Het zou een verrijking voor de club zijn als dit terugkeert. De trainers hebben extra handjes, het is inspirerend voor de spelers en het helpt Achilles op weg naar een inclusieve sportvereniging. Op dit moment zijn er voldoende trainers en begeleiders bij het G-voetbal, maar het is niet verkeerd om dit idee in de week te leggen bij de trainers van de andere selecties. Ook het bestuur kan dit stimuleren. Het G-voetbal is een volwaardige tak van Achilles en meer verenigingen zouden hetzelfde voorbeeld moeten volgen.”

Wat maakt dat je er iedere training en wedstrijd vol enthousiasme voor gaat?

Remco: „De sfeer en het plezier. Alle respect voor wat de vrijwilligers bij Achilles doen, de vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers.”

Ridzerd: „Het is vooral donders leuk om te doen. Er heerst een goede sfeer, er is een goede wisselwerking en het team, inclusief vrijwilligers, is stabiel. Een van de trainers kwam via een maatschappelijke stage binnen, is gebleven en heeft zijn broer en moeder meegenomen. Een mazzeltje. De kracht van het G-voetbal is dat de sterkere jongens klaar staan voor de zwakkere jongens.”

Otto: „De sociale kant van WF is voor mij heel belangrijk. Er spelen jongens mee die ik al jaren niet had gezien en door het voetbal weer opnieuw ben tegengekomen. De hernieuwde contacten zijn erg leuk.”

Wat is de grootste uitdaging?

Remco: „Volgend jaar weer kampioen worden.

Wel graag in dezelfde klasse, de tweede. Het niveauverschil met de andere klassen is te groot.”

Ridzerd: „Taken overdragen aan een jongere vrijwilliger om zelf weer andere dingen te kunnen doen. Er moet een frisse wind komen, ook voor de continuïteit. Maar ik blijf zeker betrokken.”

Otto: „Deelname aan een internationaal toernooi. Er is eerder een poging gedaan, maar dat is niet gelukt.”

Hoe belangrijk is vrijwilligerswerk?

Remco: „Heel belangrijk, je hebt deze vrijwilligers nodig.” Ridzerd vult aan dat de G-voetballers zelf ook een grote rol spelen. „Ze denken mee over de gezamenlijke activiteiten en uitstapjes. Het is een

mondige groep en er is sprake van een wisselwerking.”

Ridzerd: „Vrijwilligerswerk is heel belangrijk. Tijdens mijn werk zat ik heel erg in langetermijnprocessen. Met vrijwilligerswerk maak je op erg korte termijn vreugdevolle dingen mee. Vrijwilligerswerk doe je met je hart.”

Otto: „Zeer belangrijk. Het gaat om het plezier, je moet het leuk vinden om te doen.” ◀

Het G-voetbal is een volwaardige tak van Achilles



Rabobank en maatschappelijke betrokkenheid

Robin Geerdink, directeur Rabobank Centraal Twente, vertelt dat de bank een grote sponsor is van allerlei activiteiten, initiatieven, verenigingen en stichtingen. De meeste sponsoring loopt tegenwoordig via Rabo Club Support.

Hierbij stelt de bank een fors bedrag beschikbaar en beslissen leden zelf via de Rabobank Bankieren App welk initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. We helpen verenigingen ook met kennis en netwerk. Een mooi voorbeeld is het onderdeel Rabo Verenigingsondersteuning. Hierbij helpen we clubs met specifieke vraagstukken die ze hebben, zoals het werven van sponsors.

Initiatieven met impact

In de afgelopen jaren zijn de keuzes voor financiële ondersteuning veranderd. “Voorheen waren aanvragen voor bijvoorbeeld het Rabofonds voornamelijk gericht op het versterken van de leefomgeving, maar daar maken we nu scherpere keuzes in. We willen meer initiatieven die impact maken en die aansluiten bij de maatschappelijke transitie van nu. Zo ondersteunen we liever een vereniging met de verduurzaming van het sportpark (zonnepanelen, LED verlichting etc.), dan met de aanschaf van een speeltoestel. Hier helpen we de vereniging namelijk voor de lange termijn mee, aangezien de exploitatielasten ook afnemen”. Voor initiatieven op het gebied van energietransitie, verduurzaming, voedseltransitie en inclusiviteit kunnen verzoeken ingediend worden bij het Rabofonds. “Bij het Rabofonds kijken we wel nadrukkelijk naar hetgeen de aanvrager zelf doet (vrijwilligers, acties, sponsors, zelfwerkzaamheid etc.)”.

Niet alleen sportverenigingen kunnen zo op steun rekenen, maar ook initiatieven vanuit de culturele



sector of maatschappelijke initiatieven. “In Hengelo ondersteunen we bijvoorbeeld het BAM-festival, dat wordt georganiseerd door een groep van ruim 200 vrijwilligers en dat jaarlijks meer dan 15.000 bezoekers trekt. Dankzij de bijdrage van Rabobank kan regionaal talent een vergoeding en een podium krijgen. Hiermee hopen we een impuls te geven aan talentbehoud en -ontwikkeling in de regio, waarbij het event vrij toegankelijk blijft voor iedereen. Dat laatste vinden we in kader van inclusiviteit ook zeer belangrijk”.

Rabobankmedewerkers en vrijwilligerswerk

“We zien dat veel medewerkers van ons zelf ook vrijwilligerswerk doen. We stimuleren dit graag. Wanneer we bijvoorbeeld een oproep doen voor helpende handen bij de jaarlijkse Waarbeekdag of voor de opening van de Special Olympics in het FBK stadion, dan hebben we in no-time een enthousiaste groep mensen bij elkaar. Toch mooi dat vrijwilligerswerk een beetje in het DNA van onze mensen zit. Op de vraag of hij nog wat mee zou willen geven sluit Robin Geerdink af: ik vind van belang dat vrijwilligerswerk absoluut niet onderschat moet worden. Samen naar elkaar omkijken is zeker in de huidige tijd heel belangrijk”. ◀

Wijkracht Vrijwilligerswerk

Zet zich in voor krachtige vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligersevent

Jaarlijks is er een groots evenement om alle vrijwilligers in Hengelo te waarderen. We zetten alle vrijwilligers uit Hengelo in het zonnetje en reiken geldprijzen uit die rechtstreeks ten goede komen aan de organisatie.

Vrijwilligersmarkt

Dé plek waar beschikbare vrijwilligers en organisaties elkaar ontmoeten.

Warme bemiddeling

Wij bieden ondersteuning bij het vinden van vrijwilligerswerk door middel van een coach. Samen met een coach ga je onderzoeken welk werk je leuk vindt en daarna ga je samen op kennismakingsgesprek. De coach is er voor vragen en ondersteuning.

Schat aan kennis

Wijkracht Vrijwilligerswerk heeft een schat aan kennis en ervaring in het vrijwilligerswerk. Dit delen we graag door middel van persoonlijk advies, trainingen en workshops.



Prijswinnaars Vrijwilligersevent 2021



In gesprek tijdens de vrijwilligersmarkt



Vrijwilligers aan het werk

De vrijwilligerskracht van...



Pensioen en dan.... Het zwarte gat of ...?

Eén van de redenen waarom iemand vrijwilligerswerk gaat doen is een zinvolle tijdsbesteding na pensionering. Onze eigen Jacky is hier een mooi voorbeeld van.

"Ik had me voorgenomen om na mijn pensioen eerst wat rust te pakken. Die rust kwam er min of meer gedwongen, doordat mijn pensionering samenviel met de start van corona. De plannen die we gemaakt hadden om te gaan reizen gingen niet door. Net als zoveel anderen zijn we gaan klussen in en rondom het huis."

Na ongeveer één jaar, en de winter voor de deur, kwam Jacky op de site van Wijkkracht Vrijwilligerswerk Hengelo de vacature voor frontofficemedewerker tegen.

"Ik vind het fijn mensen te helpen, dat heeft altijd wel een beetje in mij gezeten. Ik probeer de mensen die aan de balie komen te woord te staan, of via telefoon en mail te informeren/ adviseren".

Aan de andere kant heb ik me gerealiseerd dat ik het toch ook belangrijk vind je gewaardeerd te voelen, dat je weer ergens bij hoort en nodig bent. Je wordt hier gezien als een volwaardig teamlid. De waardering krijg je ook wel thuis, maar dit is een andere vorm van waardering. Zeker zo belangrijk." <



eva

Met de welpen naar buiten!

Eva is sinds een jaar vrijwilliger bij de scouting. Ze is leiding voor de 7 – 10 jarigen. Wekelijks doen de 22 kinderen leuke activiteiten en zijn voornamelijk buiten.

Voor Eva is het een grote hobby, het voorbereiden en bedenken van de activiteiten, het draaien van de opkomst en het organiseren van een zomerkamp. Het is leerzaam en leuk. Ook de band met de kinderen en het contact met de ouders maken dat ze wekelijks met veel plezier bij de scouting is.

Eva: “Je bent belangrijk voor de kinderen, krijgt een knuffel of tekening als ze je zien.”

Het mooie van scouting is dat je kinderen door middel van spel ook normen en waarden meegeeft. Ik wil me nog lange tijd inzetten om het voor alle kinderen leuk en uitdagend te houden. ◀

Vrijwilligerswerk als opstap naar een betaalde baan

Het verhaal van de in Hengelo woonachtige Rana is één van de voorbeelden dat vrijwilligerswerk kan bijdragen tot integratie en participatie in de Nederlandse maatschappij.

In 2012 vluchtte de afgestudeerd gymdocente vanuit Syrië naar Nederland om aan een inburgeringsperiode van anderhalf jaar te beginnen. Tijdens deze fase kwam Rana in contact met Wijkkracht en begon daar als gastvrouw op vrijwillige basis.

Vervolgens kwam Rana met behulp van het door haar opgebouwde netwerk in contact met ouderenwerk. Eén van de aandachtsgebieden bij ouderenwerk is bewegingsactiviteiten voor ouderen. Door verder de taal te leren en werkervaring op te doen groeide ze door naar een betaalde baan als gymdocente voor ouderen, waardoor ze financieel onafhankelijk geworden is en haar wereld heeft kunnen vergroten.

Rana: “Via vrijwilligerswerk heb ik me door kunnen ontwikkelen en kansen gekregen, mijn netwerk kunnen uitbreiden en ben ik me sneller thuis gaan voelen in Nederland.” ◀



rana

Water en sneeuw op de combibaan dreven Hengelose IJsclub tot een topprestatie

Voor Wijkkracht vrijwilligerswerk ging Jacky in gesprek met Bob Groenewoud, voorzitter en jeugdtrainer Hengelose IJsclub.

Ter introductie: Bob komt oorspronkelijk uit Bergen (Noord-Holland), is voor zijn studie naar Twente gekomen en tijdens zijn promotie met twee vrienden begonnen met internetbureau en websitebouwer Bitwise. Dat bedrijf heeft hij nog steeds. Bob is getrouwd en vader van drie dochters.

Schaats je zelf al lang?

“Inmiddels zo’n 16 jaar. Het begon met een tocht op natuurijs samen met een buurman en ik vond dat het best lekker ging, maar de laatste paar kilometer zei de buurman dat hij op zijn eigen tempo verder ging en toen schaatste hij supersnel bij me weg. Toen dacht ik: wow, dat wil ik ook leren. Na een paar proeflessen bij de ijsclub was ik gelijk verkocht.” Ook de sfeer binnen de club beviel Bob direct. “Schaatsers zijn serieuze sporters en qua verenigingsleven niet goed te vergelijken met bijvoorbeeld tennissers of voetballers. Er is veel gezelligheid in de club, maar borrelen in de kantine is bij ons wat minder belangrijk.”

Wat maakt het werk als voorzitter en trainer leuk?

“Schaats/skeelertraining geven aan jonge mensen is hartstikke leuk. Je krijgt een hoop positieve feedback. Ik geef al heel lang pupillentraining en het leuke is dat ik alle jongeren van de ijsclub wel een keer in mijn groep hebt gehad. Ik heb inmiddels een enorm netwerk binnen de club.” Ook het voorzitterschap geeft hem voldoening, laat hij weten. “Dat heeft zeker zijn charme, maar is veel inten-

siever dan het coachen. Ik blijf zeker nog training geven als ik geen voorzitter meer ben.”

Wat zie je als een uitdaging?

“Het vinden van nieuwe vrijwilligers. De meeste functies vragen wel wat kennis van de club en van het schaatsen en zijn dus lastiger in te vullen door een buitenstander.”

Het blijft dus werven in een kleine kring. Gelukkig zijn de dochters Groenewoud net zo gedreven als vader Bob en doen zij ook veel voor de club. Verder is de ijsclub bezig met een nieuw project. Namelijk het realiseren van een nieuwe opslag ter vervanging van de drie containers waarin onder andere de Zamboni-dweilmachine, de uitleenskeelers en materiaal voor de racerunners zijn gestald.

Kun je terugkijken op iets dat je heel bijzonder vindt?

“De natuurijsperiode in de winter van 2020. Vanwege corona was alles dicht. Toen begon het te vriezen en buiten sporten mocht wel. Wat er toen allemaal in beweging kwam binnen de ijsclub, dat was echt fantastisch! Zelf ben ik daar zo’n beetje een week fulltime mee bezig geweest. Het was zo mooi om te zien welke krachten er loskwamen binnen de club. Er stonden een paar actievelingen van de natuurijscommissie op, die coronaproof in actie wilden komen. De banen werden geprepareerd, het vroom lekker. Plotseling begon het fors te sneeuwen. Dat was een ramp. Daarna besloten we het water weer weg te laten lopen. Via via is Gildebor ingeschakeld om alle sneeuw weg te schuiven. Het water is weer op de baan gepompt en een paar dagen later was er schaatsijs. Wat er toen gebeurde was zoiets geweldigs. “We moesten een website openen vanwege beperkte toegang, schaatsverhuur regelen, chocolademelkverkoop regelen,

In een mum van tijd kwam dat allemaal van de grond. Er was totaal geen gebrek aan vrijwilligers, alle neuzen stonden dezelfde kant op. Superleuk. Daar koester ik warme herinneringen aan. Op zulke momenten is het echt leuk om voorzitter te zijn.”

Hoe belangrijk is vrijwilligerswerk?

“Heel belangrijk. Je begint er mee uit een soort plichtsgevoel. Ik vind het fatsoenlijk dat je wat terugdoet voor een club als je kinderen er een sport of hobby beoefenen. Nadat mijn kinderen begonnen bij de ijsclub heb me ik me aangemeld als vrijwilliger. Gaandeweg merk je hoe leuk het is om betrokken te zijn bij een club. Ik voel me hier zo thuis en vrijwilliger zijn hoort daarbij. Ik krijg er zelf veel voor terug. Onlangs is een echte verenigingsman

van de Hengelose Ijsclub overleden. Hij gaf training en was heel actief. Na het overlijden van zijn vrouw ging het even slecht met hem, maar in no time stond hij weer op het ijs. Ik vroeg hem: waarom sta je er weer zo snel, je doet al zoveel voor de club. Zijn antwoord: nee, de club doet heel veel voor mij. Hij vond het zo belangrijk dat hij als pensionado nog kon klussen en training kon geven. Dat heb ik altijd onthouden. Je krijgt er zoveel voor terug, dat merk ik bij alle vrijwilligers. Het samen bezig zijn en bij elkaar zijn, dat is de essentie.” ◀

Na een paar proeflessen bij de ijsclub was ik gelijk verkocht



Vrijwilligersgeluk zit in kleine dingen, zoals even een hand vasthouden

Voor Wijkkracht vrijwilligerswerk ging Else in gesprek met twee gedreven ondersteuners van TMZ regio Hengelo: vrijwilligerscoördinator Bianca en hospicevrijwilliger Maaïke. Zij is ook lid van de vrijwilligersraad. „De uitdaging is dat elke client de aandacht krijgt die hij verdient. Voor de volle honderd procent.”

Bianca: “Vrijwilligers zijn er altijd om de dag van onze bewoners mooier te maken. Daarnaast is het belangrijk dat de vrijwilliger kan doen waar hij goed in is en blij van wordt.”

Maaïke onderschrijft dit en vertelt dat ze ondanks haar werk met clienten die terminaal zijn toch blij wordt van het werk. “Het klinkt dubbel, maar het geeft mij een goed gevoel en ik ben zinvol bezig.”

Wat zijn jullie werkzaamheden en waar haal je voldoening uit?

Maaïke: “Mijn werkzaamheden zijn heel divers, soms werk ik mee in de zorg naast een vaste verpleegkundige. Maar tot mijn taken hoort ook zoiets simpels als even een hand vasthouden, een luisterend oor bieden of iets lekkers te eten klaar maken. Vooral aandacht geven, oprechte aandacht aan de client zelf, maar ook aan hun naasten. Bijvoorbeeld een kopje koffie halen voor een naaste, zodat diegene bij de naaste kan blijven zitten. Daarnaast ook aanvoelen dat iemand soms even met rust gelaten wil worden. Als vrijwilliger heb je het voordeel van de factor tijd, dit in tegenstelling tot de tijd dat ik werkzaam was als verpleegkundige. Ik krijg wel eens de opmerking: doe toch alleen leuke dingen nu je gestopt bent met werken. Ik antwoord dan stevast: dit is voor mij leuk en waardevol. Je draagt nog een steentje bij aan de maatschappij wanneer je gestopt bent.”

Bianca: “Mijn eerste taak is het werven van vrijwilligers, zorgen voor de juiste persoon op de juiste plek. Ik werf bij voorkeur in eerste instantie niet voor een specifieke taak, maar ga tijdens een intake in gesprek met de potentiële vrijwilliger om te kijken wat een goede match zou kunnen zijn.”

Bianca vertelt dat een vrijwilliger daarna in contact wordt gebracht met de contactpersoon van een afdeling of activiteitenbegeleider.

In een ‘driegesprek’ worden dan afspraken gemaakt over de taken die de vrijwilliger gaat doen. Na een week of zes volgt een evaluatie, om te kijken of het van beide kanten aan de verwachtingen voldoet.

Bianca: “Ik zet een vrijwilliger in eerste instantie voorzichtig in, dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Het is makkelijker op te schalen dan af te schalen.”

Naast het leggen van de eerste contacten met nieuwe vrijwilligers is Bianca er ook om de contactpersonen van TMZ te ondersteunen. Dit om de behoeftes van de afdelingen en hun bewoners in beeld te brengen. Ze coacht de teams die werken met vrijwilligers, zodat er reële verwachtingen zijn ten aanzien van vrijwilligers.

Bianca: “De onderliggende vraag moet altijd zijn: waar ligt de meerwaarde voor de bewoner. Het is ook belangrijk dat zorgmedewerkers vrijwilligers laten voelen dat ze gewaardeerd worden. Bijvoorbeeld alleen al door ze bij naam te kennen, of eens uit te spreken: blij dat je er bent! Mocht er ergens een conflict ontstaan, zul je me altijd aan de kant van de vrijwilliger vinden.”

Maaïke valt in de rede en zegt dat de persoonlijke aandacht voor de vrijwilliger juist ook Bianca’s kracht is. Niet alleen wat de vrijwilligerstaken betreft, maar ook op persoonlijk vlak.

Bianca: "Ja, het stukje aandacht wanneer er iets moois of iets vervelends gebeurt in het leven van de vrijwilliger hoort er ook bij." Bianca benadrukt nog eens het belang van nauw contact met de contactpersonen van de afdeling en het centrale team. Zij zijn immers essentieel voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de vrijwilligers.

Wat is nog een uitdaging?

Bianca: "Om in de komende periode meer vrijwilligers enthousiast te krijgen voor het werken in de huiskamers op de afdeling, in plaats van aan een activiteit. Het is duurzamer om een vrijwilliger te koppelen aan een afdeling dan aan een bewoner. Je maakt zo meer deel uit van het team."

Maaïke: "Blijven geloven in onze idealen. De uitdaging is dat elke client de aandacht krijgt die hij verdient. En wel voor de volle honderd procent. Zowel voor de familie als de client."

Bianca: "Eigenlijk gun ik al onze bewoners dat ze kunnen leven op de manier waarop ze dat zelf nog zoveel mogelijk zouden willen."

Maaïke: "En ook met de juiste goede zorg."

Ter afsluiting

Bianca: "Vrijwilligerswerk kan alleen maar succesvol zijn als je er energie van krijgt, wanneer je je gewaardeerd voelt en iets doet waar je goed in bent en blij van wordt."

Maaïke: "Ja, vooral waar je blij van wordt en energie van krijgt. Kernwoorden voor mij zijn 'aandacht' en 'passie'." ◀

**De slogan van TMZ
'samen voor persoonlijke
zorg' past hen goed.**



Lokaal Fonds Hengelo: stimuleren, verbinden en financieren

In gesprek met René Pigge

Lokaal Fonds Hengelo is hét goeddoelenfonds van Hengelo. Het fonds is in 2010 opgericht onder de naam Fuldauerstichting. Die naam is inmiddels gewijzigd, het doel van het fonds is nog altijd hetzelfde: Hengelo aantrekkelijker maken door activiteiten, projecten en evenementen te ondersteunen.

René Pigge, voorzitter van Lokaal Fonds Hengelo, vertelt: “Het is onze missie om inwoners van Hengelo bij te staan en te helpen bij het realiseren van maatschappelijk relevante initiatieven en mooie Hengelose evenementen. Dit doen we in de eerste plaats door financieel bij te dragen, maar ook door te fungeren als stimulator of door een verbindende factor tussen partijen te zijn.”

René is sinds 2017 bestuurslid van Lokaal Fonds Hengelo, tegenwoordig in de rol van voorzitter. “Ik wil graag iets betekenen voor de maatschappij”, zegt hij over zijn drijfveren. “En als je je hard wilt maken voor iets dan moet je niet alleen roepen, maar ook bijdragen.” Hij wordt daarin bijgestaan door het voltallige bestuur, dat bestaat uit zeven

personen. Volgens René een team van ambitieuze en gedreven mensen. “Het is fijn om samen te werken met deze collega-bestuurders die er allemaal op dezelfde manier instaan.”

Initiatieven steunen

Hengelo is rijk aan verenigingen, stichtingen en organisaties die, allemaal op hun eigen manier, een positieve bijdrage leveren aan de gemeente en haar inwoners. Dat doen zij door activiteiten te organiseren op het gebied van zorg, wonen, werk, leren, welzijn, kunst, cultuur, sport, ontspanning en natuur. Lokaal Fonds Hengelo is er om die initiatieven te steunen, zegt René.

“Al die organisaties zetten zich in voor het maatschappelijk belang, in de breedste zin van het woord, en daar dragen wij graag aan bij. Want de diversiteit aan maatschappelijke noden in Hengelo is groot. Helaas vertaalt zich dat lang niet altijd in aanvragen voor Lokaal Fonds Hengelo. Dit is echt iets dat me bezighoudt. Je wilt de mensen die ergens mee worstelen een handreiking bieden, juist omdat een donatie aanvragen bij ons fonds eenvoudig is. Het is zo jammer dat zij dan niet de weg vinden naar ons en omgekeerd.”



Foto: Karin Nijhuis

Netwerkcluster

Om de bekendheid te vergroten, werkt Lokaal Fonds Hengelo aan het opzetten van zogeheten netwerkcluster. "Neem bijvoorbeeld het netwerkcluster Welzijn", legt René uit. "De opzet is om partijen die gelieerd zijn aan het thema welzijn met elkaar in gesprek laten gaan. Na een eerste kennismaking willen we een verdiepingsslag maken en achterhalen waar de problemen liggen. Als we dat hebben achterhaald, kunnen we samen aan de oplossingen werken." De uitwerking daarvan komt in handen van de deelnemende organisaties, waar nodig financieel bijgestaan door Lokaal Fonds Hengelo.

René: "Ook dit met als doel het mooier en aantrekkelijker maken van Hengelo." En ja, daar geniet hij

van. "Het is heerlijk om door middel van financiële ondersteuning bij te mogen dragen aan het realiseren van een initiatief. Dat is zo mooi! Je komt in contact met mensen, sporten, activiteiten en doelgroepen waar je het bestaan soms niet van wist. Lokaal Fonds Hengelo verrijkt mijn leven!

Het is heerlijk om door de stad te lopen tijdens een evenement waar je aan hebt mogen bijdragen en te zien hoe mooi en interessant het is."

"En als je je hard wilt maken voor iets dan moet je niet alleen roepen, maar ook bijdragen."



Ontdek je vrijwilligerskracht!

www.wijkrachtvrijwilligerswerk.nl

Wijkracht Vrijwilligerswerk Hengelo

vrijwilligerswerkhengelo@wijkracht.nl

Beursstraat 34, bibliotheek 2^e verdieping

088-9455750

wijkracht
vrijwilligerswerk **Hengelo**